

04 Oceaan

tekst Philippe Robrecht
muziek Philippe Robrecht

© www.eenfijnedag.be

♩ = 100

C

Ik heb een zee van tijd, een lan-ge weg te gaan met
Ik roep best niet te luid, ben nog maar pas aan boord. Ik

C **G** **C** **C**

Jezus dicht bij mij, o - ver de o - ce - aan. Ik zeil met volle kracht, niet
zing in m'n kajuit, van wat ik heb gehoord. Ik luister naar zijn Stem, Hij

C **C** **G** **G** **C**

bang voor a - von - tuur. Als Jezus mij verwacht, dan ga ik door het vuur. O - ce -
is mijn Kapi - tein 'k wil varen zoals Hij, zijn leerling wil ik zijn.

F **C** **Am** **G**

aan, o - ce - aan, breng me naar de zon. O - ce -

F **C** **G** **C**

aan, o - ce - aan, breng me naar de zon.